

Kalender 5770



STUDIECENTRUM
VOOR JODENDOM



LJG AMSTERDAM



Cursusprogramma 2009-2010

Rosj Hasjana za. 19 - zo. 20 sept.
Jom Kipoer ma. 28 sept.

Soekot za. 3 okt.
Simchat Tora za. 10 okt.



Ark van de Sefardische synagoge van Praag

Met knikkende knieën: minhag LJG-Amsterdam.

Gaat u met knikkende knieën naar sjoel, of staat u met knikkende knieën in sjoel, en zo ja, waarom en wanneer? Rabbijn Menno ten Brink en gabbai Rob Wurms zullen in drie bijeenkomsten onder het motto 'Met knikkende knieën' een cursus geven over het wat en het hoe tijdens de sjoeldiensten. De cursus is laagdrempelig, kennis van Hebreeuws is niet noodzakelijk. Aan de hand van de sjoeder zullen de verschillende minhagiem (gewoonten) worden besproken: wanneer gaat men staan, wanneer 'knikken we met de knieën', wanneer zeggen we ameen, hoe werken alle mitswot tijdens de diensten? We zullen deze ook oefenen. Daarnaast bekijken we ook hoe bepaalde keuzes zijn ontstaan. Kortom een leuke, leerzame en direct praktisch toepasbare cursus, die de drempel naar de sjoeldiensten zal verlagen. **LET OP! Tijd en locatie wijken af. Zie achterpagina.**

Cursusleiders:

rabbijn Menno ten Brink
 Rob Wurms, gabbai van de kehilla

Cursusdagen:

zondagochtend 25 oktober
 zondagochtend 1 november
 zondagochtend 8 november

Prijs € 15,-

Zionisme, beweging in (dis)crediet

Zionisme, het verlangen naar de eigen Joodse Staat. Is het Zionisme, het streven naar een staat alleen voor Joden, nog wel van deze tijd? Is een Joodse staat nog verdedigbaar? Politiek nog houdbaar? In deze cursus wordt het Zionisme tegen het licht gehouden vanuit de politieke situatie van vandaag. De grote, maar tegengestelde belangen in de regio, en van de wereldmachten. Het belang van de veilige haven voor elke Jood. Het staat allemaal op het spel. En daarom moeten we daarop een antwoord vinden. De cursusleider zal de belangrijkste kanten van dit probleem laten zien en tegelijkertijd het voortbestaan van het Zionisme bepleiten. De cursus biedt uiteraard volop mogelijkheden tot discussie.



Cursusleider:

Dan Cohen - voorzitter
 Federatie Nederlandse
 Zionisten

Cursusdagen:

dinsdag 27 oktober
 dinsdag 3 november
 dinsdag 10 november

Prijs € 15,-

september

z	6	13	20	27
m	7	14	21	28
d	1	8	15	22
w	2	9	16	23
d	3	10	17	24
v	4	11	18	25
z	5	12	19	26

oktober

z	4	11	18	25
m	5	12	19	26
d	6	13	20	27
w	7	14	21	28
d	1	8	15	22
v	2	9	16	23
z	3	10	17	24



Uit New Jewish Cooking, Elizabeth Wolf Cohen

Maak wat van je Sjabbes.

Bent u niet gewend om zelf sjabbat te vieren? Of heeft u het thuis nooit meegemaakt? Geen nood, want in deze cursus leert u op een heel praktische manier hoe dat te doen. Het gaat om een basis-cursus en kennis van Hebreeuws is niet nodig. Het gaat er vooral om u vertrouwd te maken met de sfeer van sjabbat waarmee je de vrijdagavond zo bijzonder kunt maken voor familie en gasten. Kortom: een echte doe-cursus.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- Achtergronden van sjabbat
- Indeling van de sjabbat: vrijdagavond, zaterdag-lunch, derde maaltijd (se'oeada sjliesjiet), afsluiting van sjabbat (havdala)
- Voorbereiding vrijdagavond: aansteken kaarsen, Sjalom Alechem, zegenen van de kinderen, kiddoesj, bracha over het brood (moutse), zemirot (liedjes), dank na het eten (bensjen).
- Zaterdag overdag: lunch met bijbehorende kiddoesj
- Zaterdagavond: havdala.

Als lesmateriaal gebruiken we het bensjboekje van de LJG, te verkrijgen aan het begin van de cursus.

Cursusleider:

Ruben Reisenstadt, gabbai van de kehilla

Cursusdagen:

- maandag 16 november
- maandag 23 november
- maandag 30 november
- maandag 7 december

Prijs € 20,-

november

z	1	8	15	22	29
m	2	9	16	23	30
d	3	10	17	24	
w	4	11	18	25	
d	5	12	19	26	
v	6	13	20	27	
z	7	14	21	28	

december

z		6	13	20	27
m		7	14	21	28
d	1	8	15	22	29
w	2	9	16	23	30
d	3	10	17	24	31
v	4	11	18	25	
z	5	12	19	26	

Toe Bisjwat

za. 30 jan.

Poerim

zo. 28 febr.



Sidoer omslag, Hanneke Schnabel

Haal meer uit je sidoer.

In sjoel is de sidoer voor ons een vanzelfsprekend voorwerp. Hij is er altijd en iedereen maakt er gebruik van. Het boek is blauw of groen, en we weten dat het rijk is aan teksten voor vele gelegenheden. Teksten van gebeden, psalmen en andere gedichten. Tot zover is alles globaal bekend. Maar af en toe moet er flink gebladerd worden. Waarom eigenlijk? Staat alles dan door elkaar? Nee, dat nu ook weer niet. Kortom, de sidoer is een rijk gebedenboek dat een eigen ordening en indeling kent waarmee de meesten van ons niet vertrouwd zijn, ondanks het veelvuldig gebruik. Om u te laten zien hoe de sidoer in feite 'werkt', biedt het Studiecentrum hierover een cursus aan. Een cursus die uw beleving van de sjoeldienst zal verrijken (en die van gebeurtenissen in huiselijke kring!)

Cursusleider:
rabbijn David Lilienthal

Cursusdagen:
dinsdag 12 januari
dinsdag 19 januari
dinsdag 26 januari

Prijs € 15,-

Leer ze kennen: vrouwen in Tenach.

Wat kunnen moderne mensen, in de 21e eeuw, nu nog leren van en over 'vrouwen van toen'? Leven wij niet in een volkomen andere samenleving? En wie zijn die vrouwen dan? Zijn het alleen moeders, dochters en echtgenotes? Of ook heksen en wijze vrouwen? Kennen we vrouwen in Bijbelse tijden in topfuncties? En op welke manier oefenden zij hun invloed uit? Deze, en nog veel meer interessante vragen, zullen we verkennen aan de hand van teksten uit Tenach. Met bekende en onbekende namen wordt dat een boeiende speurtocht.



Rebecca, Nicolas Poussin

Cursusleider:
Channa Meyer,
docente Jahadoet

Cursusdagen:
dinsdag 16 februari
dinsdag 23 februari
dinsdag 2 maart

Prijs € 15,-

januari

z		3	10	17	24	31
m		4	11	18	25	
d		5	12	19	26	
w		6	13	20	27	
d		7	14	21	28	
v	1	8	15	22	29	
z	2	9	16	23	30	

februari

z		7	14	21	28
m	1	8	15	22	
d	2	9	16	23	
w	3	10	17	24	
d	4	11	18	25	
v	5	12	19	26	
z	6	13	20	27	

Pesach

di. 30 mrt. - ma. 5 apr.

**Jom Hasjoa
Jom Haätsmaoet**

**zo. 11 apr.
ma. 19 apr.**



Synagoge in Moorse stijl, Florence

Sjoelarchitectuur.

Wat zijn kenmerken van een sjoel? En wat maakt de sjoel tot een synagoge? Bestaat er zoets als een Joodse bouwstijl? Allemaal vragen die bij ons opkomen wanneer we naar de bouw van onze eigen nieuwe sjoel kijken. De docent zal aan de hand van een groot aantal voorbeelden uit verleden en heden laten zien hoe hierover wordt gedacht en tot welke mogelijkheden dat kan leiden.

Daarover zullen we vervolgens ook discussiëren. Na twee avonden weet u wat de ideale sjoel is, maar daarna keren we weer terug naar onze dagelijkse werkelijkheid. Er wordt een cursusboek gehanteerd: 'Jewish Identity in Contemporary Architecture'. Prijs € 10,-.

Cursusleider:

rabbijn Edward van Voolen,
conservator van het Joods Historisch Museum

Cursusdagen:

maandag 1 maart
maandag 8 maart

Prijs € 10,-

Halacha, dwangbuis of inspiratiebron?

Halacha wordt door liberale Joden vaak beschouwd als 'dat is voor de orthodoxie'. Maar niets is minder waar. De Halacha bevat van ouds rabbinale uitspraken over vragen 'hoe als Jood te leven'. De orthodoxie beschouwt deze uitspraken als bindende voorschriften. Het liberale Jodendom heeft de neiging van adviezen te spreken i.p.v. voorschriften. Maar ook de liberale traditie kan niet om de Halacha heen. Een discussie in liberale kringen over de vraag hoe met euthanasie omgegaan moet worden maakt dat meteen duidelijk. De Halacha maakt op zijn minst de vragen duidelijk. En zo is het met vele ethische en juridische dilemma's. Uiteraard roept de Halacha in liberale kringen vele vragen op, en rabbijn Menno ten Brink zal daar dan ook tijdens de cursus op ingaan.



Babylonische Talmoed pagina indeling 1^e druk

Prijs € 15,-

Cursusleider:

rabbijn Menno ten Brink

Cursusdagen:

dinsdag 20 april
dinsdag 27 april
dinsdag 11 mei

maart

z		7	14	21	28
m	1	8	15	22	29
d	2	9	16	23	30
w	3	10	17	24	31
d	4	11	18	25	
v	5	12	19	26	
z	6	13	20	27	

april

z		4	11	18	25
m		5	12	19	26
d		6	13	20	27
w		7	14	21	28
d	1	8	15	22	29
v	2	9	16	23	30
z	3	10	17	24	

Lag Baomer
Sjawoet

zo. 2 mei
woe. 19 mei



De Talmoedisten, Max Weber

Talmoed, een traktatie.

Aan Einstein werd vlak voor zijn dood gevraagd wat hij anders zou doen, als hij zijn leven over kon doen. Hij antwoordde: 'Ik zou de Talmoed bestuderen'. Wat is de Talmoed? Het zijn de discussies van de rabbijnen tussen ca. 200 en 600 van de christelijke jaartelling over de Tora en de mondelinge traditie. Maar met de commentaren en commentaren op commentaren ontwikkelt het talmoedisch denken zich verder, tot de dag van vandaag. Het is ook, zowel in orthodoxe als progressieve kring, de basis en heeft model gestaan voor de Joodse antwoorden op moderne ontwikkelingen.

Het talmoedisch denken kenmerkt zich door logica, filosofie, humor en spanning. Het gaat over religie, maar ook over ethische waarden en civiel recht.

Eigenlijk is Talmoed gewoon leuk. In deze korte cursus zal iets worden verteld over ontstaan en opbouw van de Talmoed, maar daarna gaan we gewoon samen een paar stukjes leren.

Cursusleider:

Michael Bloemendal,
docent Joodse studies

Cursusdagen:

dinsdag 1 juni
dinsdag 8 juni
dinsdag 15 juni



Albert Einstein,
Andy Warhol

Prijs € 15,-

mei

z	2	9	16	23	30
m	3	10	17	24	31
d	4	11	18	25	
w	5	12	19	26	
d	6	13	20	27	
v	7	14	21	28	
z	1	8	15	22	29

juni

z	6	13	20	27	
m	7	14	21	28	
d	1	8	15	22	29
w	2	9	16	23	30
d	3	10	17	24	
v	4	11	18	25	
z	5	12	19	26	



Bemidbar 22: 27 - 28, Rembrandt

De Tora is een vuur.

Het verwarmt ons en houdt ons in leven. En het zit vol verrassingen. Door studie moeten wij het blijven aanblazen. Want dat vuur gedijt het beste bij nieuwsgierigheid en bij het



De rust op de vlucht naar Egypte, Rembrandt

stellen van vragen. Zei de meester op school niet al: 'Domme vragen bestaan niet'. Hij had gelijk. Al uw vragen bij de Parasja van de week, kunt u kwijt, op elke sjabbat in de lerngroep, waarbij iedereen spontaan en zonder aanmelding kan aanschuiven. Er is altijd iemand die de voorbereiding doet. En er is ook nog koffie of thee, met koekjes. Je kunt komen wanneer je zin hebt. Iedereen is van harte welkom. We combineren het nuttige met het aangename.

Cursusleiders:

telkens andere leden van de LJC

Cursusdagen:

elke zaterdagochtend: inloop vanaf 9.00 uur, leren 9.15 - 10.00
 - laatste keer vóór de zomervakantie: 3 juli
 - eerste keer na de zomervakantie: 28 augustus

Prijs GRATIS

juli

z		4	11	18	25
m		5	12	19	26
d		6	13	20	27
w		7	14	21	28
d	1	8	15	22	29
v	2	9	16	23	30
z	3	10	17	24	31

augustus

z	1	8	15	22	29
m	2	9	16	23	30
d	3	10	17	24	31
w	4	11	18	25	
d	5	12	19	26	
v	6	13	20	27	
z	7	14	21	28	

Het Studiecentrum voor Jodendom van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam stimuleert het leren voor en door Joodse volwassenen.



Welkom bij het Studiecentrum

Iedere week op sjabbatochtend, vóór de dienst in sjoel, organiseert het Studiecentrum een lernbijeenkomst. Aan de orde is steeds de parasja van de week. Iedereen is welkom en aanmelding is niet nodig.

Een vast onderdeel van ons programma is de studiereis. Doel van deze reis is het bezoeken van plaatsen waar Joods leven was of is, en waarmee dan kennis wordt gemaakt. In het verleden werd gereisd naar Praag, maar ook naar Uzbekistan, naar Spanje en naar Istanbul. Wij streven naar een afwisseling tussen wat duurdere en betaalbare reizen.

Ook dit seizoen zal er weer een reis plaatsvinden. De bestemming wordt in het najaar bekend gemaakt.

Voorafgaand aan de studiereis wordt een cursus over de bestemming georganiseerd.

Zie voor meer informatie Kol Mokum katan en de website.

Wij bieden cursussen aan voor mensen met weinig, gemiddeld of veel kennis op Joods gebied. Mocht voor het volgen van een cursus bepaalde kennis nodig zijn, bijvoorbeeld het kunnen lezen van Hebreeuws, dan melden wij dat tevoren.

Welke doelen streeft het Studiecentrum na?

1. Het vergroten en verdiepen van kennis en vaardigheden op Joods gebied, om zo tot een rijker en voller liberaal Joods leven te kunnen komen.
2. Versterking van de Joodse identiteit door middel van leren.

Voor wie is het Studiecentrum bedoeld?

Het Studiecentrum heeft als doelgroep:
LJG-leden en/of hun partners.

Mailinglijst

Wilt u geregeld informatie over het aanbod van het Studiecentrum ontvangen? Dat kan. Stuur een e-mail naar: studiecentrumljk@gmail.com met uw naam en mailadres.

Overzicht cursussen 2009 - 2010

Alle cursussen worden gegeven in het gebouw van de LJG, **Stadionweg 269**, en beginnen om **20.00 uur**.

Er is hierop één uitzondering. De cursus: Met knikkende knieën wordt gegeven in de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, De Cuserstraat 3 (hoek Buitenveldertselaan). Deze cursus begint op zondagochtend om 10.30 uur.

Met knikkende knieën:

Menno ten Brink & Rob Wurms; 25 okt, 1 nov, 8 nov.; €15,-

Zionisme, beweging in (dis)crediet:

Dan Cohen; 27 okt, 3 nov, 10 nov.; €15,-

Maak wat van je sjabbes:

Ruben Reisenstadt; 16 nov, 23 nov, 30 nov, 7 dec; €20,-

Haal meer uit je sjoel:

David Lilienthal; 12 jan, 19 jan, 26 jan; €15,-

Leer ze kennen: vrouwen in Tenach:

Channa Meyer; 16 feb, 23 feb, 2 maart; €15,-

Sjoelarchitectuur:

Edward van Voolen; 1 maart, 8 maart; €10,-

Halacha, dwangbuis of inspiratiebron?:

Menno ten Brink; 20 apr, 27 apr, 11 mei; €15,-

Talmoed, een traktatie:

Michael Bloemendal; 1 juni, 8 juni, 15 juni; €15,-

Lernen over de parasja van de week:

Elke sjabbatochtend, 9 tot 10 uur vóór de sjoeldienst, **gratis**

Adres, contact en meer info

Plaats van samenkomst is het gebouw van de LJG - Amsterdam, Stadionweg 269, 1076 NZ Amsterdam.

Per tram bereikbaar met de lijnen 16 en 24.

e-mail: studiecentrumljk@gmail.com

Kijk ook regelmatig op www.ljgamsterdam.nl !

Overmaken van cursusgeld:

ABN-AMRO 44.77.51.476

ten name van Studiecentrum

o.v.v. de naam van de cursus.

**Kalender
Stadiecentrum LJG
Prijs € 6,95**