

Secretariaat:
Zuidelijke Wandelweg 41
1079 RK Amsterdam
Telefoon +31-20-540 0136
E-mail rabbinaat@ljg.nl

Amsterdam, 16 maart 2023

Beste leden,

Het College van Rabbijnen spreekt in deze brief zorg uit over de actuele politieke situatie in Israël. Wij voelen ons intens verbonden met Israël en het zionistische gedachtengoed dat aan de oprichting van de staat ten grondslag lag. Dat wordt tijdens onze diensten uitgedrukt in het gebed voor Nederland en Israël en is zichtbaar in de woorden : ראשית צמיחת גאולתנו : '...waar het begin van onze verlossing ontluikt.'

Wij zijn ons als diaspora gemeenschap dagelijks bewust hoe belangrijk het is een veilige plek te hebben waar we als Jood kunnen leven. Deze veiligheid zien wij nu in Israël echter van binnenuit bedreigd worden door de stappen van de regeringscoalitie om het rechtssysteem, waar de scheiding der machten een cruciaal deel van uitmaakt, te ondermijnen. Deze stappen leggen een antidemocratische tendens bloot, die ook zichtbaar is in de intolerante houding tegenover 'de ander' in de Israëliische samenleving. Deze discriminerende houding, die mede gepropageerd wordt door de huidige coalitie en haar machtsbasis, staat volgens ons op gespannen voet met de fundamenteën van het Jodendom in het algemeen, ons progressief Joodse denken in het bijzonder en de noodzaak van een rechtvaardige pluriforme samenleving.

Veel leden van onze kehilot delen onze zorgen over de dreiging dat de zionistische droom door extremisten kapot gemaakt wordt. We realiseren ons dat het voor in Nederland levende Israëli's en anderen met familie en vrienden in Israël extra pijnlijk is om de ontwikkelingen in het land te zien gebeuren. Wij hebben echter vertrouwen in de eeuwenoude veerkracht van het Jodendom en de bereidheid van velen, in elke generatie, om op te staan tegen onrecht ook – en juist – als het van binnenuit komt.

Wij roepen u op om samen met ons datgene te doen wat in onze macht ligt om in het 75ste jaar van Israëls onafhankelijkheid door te bouwen aan een rechtvaardige en ethische samenleving waarin het begin van onze verlossing zichtbaar kan worden. Om te citeren uit onze siddoer: נתת שלום בארץ ושמחת עולם לכל-יושביה Geef vrede in het land en blijvende vreugde aan *alle* bewoners.

Met vriendelijke groet,

Het College van Rabbijnen